

Lekker lezen op het strand, voor je tent of in je eigen luie stoel

Voor de jongste lezer:

	<p>Het verlegen vogeltje Jan Paul Schutten en Liset Celie</p> <p>Een geweldig prentenboek over vogels, dapper worden en de diepte van taal. Bijzondere illustraties die ook de voorlezer aanspreken.</p> <p>Op een holletje naar je boekhandel!</p>
---	--

Lezen over bijzondere vrouwen

Je raakt ontroerd, verbouwereerd, geniet en wordt aan het denken gezet.
Voor jong (vanaf een jaar of 8) en oud

	<p>Meer avonturen van de Dappere Ridster Janneke Schotveld (ill. Milja Praagman)</p> <p>Nadat de ridster in december Sinterklaas gered heeft, woont zij inmiddels samen met koning Max. Wie had dat gedacht? Maar de ridster is niet veranderd. Ze gaat op al het onrecht af, dapper en vol humor.</p>
	<p>Op de schouders van reuzinnen Bundel gedichten uitgegeven bij Plint</p> <p>Gedichten over bekende en minder bekende vrouwen. Van Angela Merkel tot Annie M.G. Schmidt. Van Wangari Maathai tot Eva Meijer. Een must voor poëzie liefhebbers en nieuwsgierige mensen.</p>

	<p>Powervrouwen in Nederland. Richard Zuiderveld</p> <p>25 spannende verhalen over bijzondere meisjes en vrouwen in de Nederlandse geschiedenis. Een geschiedenisboek, maar dan anders. Zuiderveld's leerlingen verzonnen de titel van het boek, over heldinnen, vrouwelijke schurken én slachtoffers.</p>
	<p>Wil je omvergeblazen worden door een schrijfster van deze tijd, lees dan Els Beerten: Allemaal willen we de hemel En De rest van ons leven</p> <p>Beerten schrijft verhalen over mensen in benarde tijden, zoals de 2^e W.O. Je leeft mee, begrijpt en vraagt je af ... wat zou ik doen? Een echte verhalenverteller. Voor lezers vanaf 12 jaar ongeveer tot 100.</p>

Tot slot een lijstje heerlijke boeken voor als je van lezen houdt of wilt gaan houden. Pageturners!

	<p>Liverpool James Worthy</p> <p>Over zijn vader, geboren en getogen in deze stad. Beide groot fan van de voetbalclub. Als zijn vader overlijdt, overvalt rauwe rouw James. Ontroerend ook als je niet van voetballen houdt.</p>
---	---



De kromme ploeg

Itamar Vieira Junice

Boek van een jonge Braziliaanse auteur. Over de onderdrukking van de zogenaamde vrijgemaakten. Over strijdbare mannen en vrouwen, die toch niet redden. Aangrijpend.



Drie delen van Roy Jacobsen over Ingrid Barroy.

Een meeslepende trilogie over een vrouw die eigenaar is van een piepklein eiland. Zij woont daar met haar Noorse familie. Eerst nog met haar ouders, later als hoofd van de familie, eigenlijk tegen haar zin (**De Onzichtbaren**).

In Witte Zee lijdt Noorwegen onder het juk van de nazi's.

Tijdens een zware storm spoelen lichamen aan van Duitse soldaten van een gebombardeerd schip. Een man, een Rus, leeft nog. Alexander blijft bij Ingrid en hij verzacht haar eenzaamheid.

In de ogen van de Rigel gaat Ingrid met haar baby op pad, op zoek naar Alexander, de vader van haar kind, die van het eiland vertrokken is. Een ongelofelijke tocht, vol ontberingen en bijzondere ontmoetingen.